

**Aantekeningen van ds Roeland Wijkhuizen
uit: Geert Kimpen, De Kabbalist**



www.aandachtswegen.nl

God bestaat in alle dingen, en alle dingen bestaan in God. Maar Hij wordt pas levendig als je Hem zoekt. Dan merk je dat Hij altijd al in je was en wachtte tot jij Hem wilde ontmoeten.

Er is niets mis met de aandrang oneindig veel te willen ontvangen van het leven. Maar de bron van vreugde van dit ontvangen droogt op, wanneer we ophouden met geven. Niets van wat we dan nog ontvangen, vult de leegte van ons hart.

Onze zielen ontmoeten elkaar hier iedere ochtend omdat dat voorbestemd is.

Hoe we met elkaar omgaan als mensen is een spiegel van onze spirituele ontwikkeling.

Wijsheid uit zich in eenvoudige zaken als een oprechte glimlach, een warme groet, een gebaar van medeleven met onze vijanden. Kijk naar de zon die opkomt achter de bergen. Er is geen enkele reden voor dat ze dat elke dag opnieuw doet. Het is een geschenk, een vriendelijk geschenk van de Schepper.

God reist altijd incognito. Als je terugkijkt op wat je is overkomen in je leven, dan pas zie je Gods hand erin. Dan zie je de zegening in je rampspoed.

De mens moet leren om de goede keuzes in zijn hart te maken om zijn levensdoel te vervullen. Hij moet zijn eigen Schepping vervolmaken. Zodat hij zelf kan zeggen: 'En ik zag dat het goed was.'

Natuurlijk, we hebben onze primaire wensen: eten, drinken, slapen....Maar onze grotere wensen zijn gericht op geestelijke ontwikkeling. Hoe groter de wensen van

een mens zijn, hoe meer hij in overeenstemming leeft met de wetten van het heelal. Wij mensen zijn de scheppers van onze werkelijkheid.

Bedenk dan eens tot wat we in staat zouden zijn! Maar zolang we ons hatelijk en zelfzuchtig gedragen zullen we een wrede en egoïstische wereld aantreffen. Het is niet naïef om de wereld te willen verbeteren. Het is wel naïef als we niet het verband zien tussen de toestand van onze wereld en onze eigen gemoedstoestand.

Wij zijn al goden, we moeten het ons alleen herinneren. Onze bouwstenen zijn precies dezelfde bouwstenen als waaruit alles in het heelal is gemaakt. Als wij ons de wetten van die bouwstenen eigen kunnen maken, dan bestaat er geen beperking meer. In geen enkel opzicht.

Door onszelf te veranderen, veranderen we de wereld. We dragen de sleutel van het aardse paradijs op zak. We leven al in een wereld van eenheid, maar we klampen ons vast aan denken in afgescheidenheid.

Hoe vaak heb ik niet in de Talmoed gelezen: 'Hij die geld verlangt, zal nooit met geld tevreden zijn'?

Hij had gelijk: wat is het heerlijk om te geven. En ik gaf niet eens mijn eigen bezit weg, maar de rijkdom van de Schepper die ik in bruikleen had.

De Schepper wil ons grote daden zien verrichten. Hij wil dat wij de wereld veroveren.

En ook al lijken de consequenties een straf, ze zijn altijd een vriendelijke uitdrukking van de Schepper in ons beste belang. God staat altijd aan onze zijde.

...het vergde veel van zijn lichaamskracht en daarom ontspande zijn geest.

We komen allemaal uit dezelfde bron. Al onze zielen samen zijn God.

Door te delen zullen we ontdekken hoeveel we op elkaar lijken. We zullen merken dat het kwade dat we een ander aandoen, altijd onszelf treft. Maar - belangrijker nog - we zullen ondervinden dat elke weldaad die we iemand bezorgen, de grootste zege voor onszelf is.

Toen God de wereld schiep was de mens een androgyn wezen. Hieruit maakte Hij man en vrouw.

Veranderingen van je uiterlijke omstandigheden begonnen altijd bij een verandering van binnen. Was een leven zonder verandering niet hetzelfde als al dood zijn tussen de levenden?

Misschien bestaan er wel verschillende realiteiten naast elkaar en hangt het van onze eigen keuzes en handelingen af in welke wereld we leven.

We spelen allemaal onze rol in de schepping. Enkelen zijn zich bewust van hun rol en leiden een leven vol verwondering. Maar de meesten gaan zo op in hun rol dat ze denken dat ze ook zij wie ze spelen.

Bij de geboorte geeft de engel een kus op de bovenlip van de baby waardoor alle vergaarde kennis onbewust wordt. Dat geeft de mens een doel om die waarheid zelf te ervaren en te herinneren in zijn leven, op een bewuste manier. Het kleine kuiltje in het midden van onze bovenlip herinnert ons daaraan. De mens hoeft niets meer te ontdekken, alleen te herontdekken.

Geen enkel crimineel misdrijf was een toevallige, ongelukkige gebeurtenis. In elke moord, diefstal of verkrachting lag een verborgen, wijze les voor zowel de dader als het slachtoffer.

Haat met haat bestraffen lost niets op. Juist in de haast onmogelijke taak je vijand lief te hebben als jezelf, ligt de weg naar een betere wereld. Een wereld waarin mensen elkaar uiteindelijk geen kwaad meer aandoen, omdat dat hunzelf het meeste kwaad berokkent.

Alle krachten uit de spirituele wereld kunnen samenspannen om twee zielen op aarde bij elkaar te brengen. We zijn allemaal zielen op een oneindige reis. Je hoeft alleen maar je ogen open te doen, te bidden en te kijken naar de tekens, die het leven je geeft.

Het kan verleidelijk zijn om je eigen leugens voor jezelf als eerlijkheid te verantwoorden. Het maakt de Schepper niet uit welke keuze je maakt. Hij heeft de eeuwigheid. Hij kijkt met barmhartigheid en geeft ieder moment een nieuwe kans, desnoods nog vele levens lang.

Voor de Rode Zee smeekte Mozes God om hulp. Maar God zei: 'Vooruit loop de zee in'. Mozes moest het absolute vertrouwen en de zekerheid in zichzelf vinden dat met zijn geloof de zee in tweeën zou splijten.

Wat is wijsheid die niet gedeeld wordt? Kennis wordt pas echt als je in staat bent deze op iemand anders over te dragen. Het is het principe van geven en ontvangen.

Wijsheid die niet van het hoofd naar het hart is ingedaald, is ijdelheid.

Rabbi Yitschak zegt: Zielen verwisselen van lichaam zoals een vrouw van kleding wisselt. Elke ziel kiest steeds weer het perfecte lichaam en leven om zich te ontwikkelen.

Als het verstand op een dood spoor zit, zal het geloof hem de weg wijzen. Hand in hand. Alle mysteries zullen ontrafeld worden. Het woord zal vlees worden.

Voor iemand die kleurenblind is, bestaat 'rood' niet. Al zegt de hele wereld tegen de kleurenblinde dat een radijs rood is; hij beschikt niet over het vermogen om rood waar te nemen. Zo is het ook met de Schepper. Ook daar heb je een zintuig voor nodig om Hem en zijn bruid te kunnen ervaren. Overgave, geloof en ontzag. Wie niet in hen gelooft, zal hen ook niet vinden. Maar dat betekent niet, dat ze niet bestaan.

Wie elkaar uitmoorden omwille van hun geloof hebben geen van allen de diepe essentie van de schepping begrepen: dat we allen één zijn.

